

חנוך לנער

"..אתה אולי מורה טוב אבל אתה צריך לראות את התלמיד!.." חניכה אותי בקפדנות חברה אחת בשולחן הפרלמנט. הדבר היה כאשר עניתי בפרוט לשאלה טכנית של חבר אחר. "..את כל הדברים האלה אתה יודע – הרי הכרתי אותך לצלם מסכים כדי שלא יאבדו הדברים בתרגום.." אמרתי לחבר השואל - "רק תציץ בטלפון הנייד שלך ותראה את כל התמונות שצילמת אז". "אתה צריך להבין .." חזרה החברה שוב "..שאתה מספק הרבה מדי מידע!". החבר ששאל הצטרף לשעת החינוך הכפויה וציטט "חנוך לנער על פי דרכו" אמר. "ומה משמעו?" שאלתי בשמחה לשמע הבקיאיות שהפגין - "שהמורה צריך להכיר במגבלות של התלמיד ולהתאים את הלימוד לפי טבעו ונטיותיו" השיב. צודק לגמרי. בראבו. אבל יש גם משמעות נוספת. הפסוק השלם קובע **חֲנוּךְ לְנֶעֶר עַל-פִּי דַרְכּוֹ גַם כִּי-יִזְקֶינָה לֹא-יִסוּר מִמֶּנָּה** (משלי כב ו), והחכם באדם בוודאי לא התכוון רק לעניין הטריטוריאלי כמו טבעו ונטיותיו של השובב, אלא בעיקר לדרכו של האל. אם בגיל צעיר יכיר אורחותיה ויטעם חוכמתה - כאשר יזקין ישמרה כבבת עינו.

בזמן האחרון מנשבת בארץ רוח רעה שקוראת לבחירות. המשותף לאלה הקוראים לבחירות, שהם כולם בעד אחדות בעם ישראל. אחד אפילו פרש ממשלת אחדות רחבה למען האחדות. ויש גנרל אחר, 'בעל הסימנים', שכבש באחוזים שמזכירים סימנים לפשיזם ראשות מפלגה אבודה, וכעת מתכוון למלחמה הגדולה. נגדנו. שיבושים, קלקולים, שביתות, חסימות, שריפת כבישים, 'אי ציות אזרחי' - ולך תדע מה עוד הם מתכננים לנו. האחים לנזק צועדים בסך ושורפים אסמים. שוב. הבעיה עם הטיעונים שהם מעלים, ובעיקר זה שמדבר על האמון המחודש שנדרש לממשלה 'הלא לגיטימית אחרי השביעי באוקטובר', שגם לפני הם לא קבלו את תוצאות הבחירות. מי לידנו יתקע שאחרי בחירות הם יירגעו? וחוף מזה – אנחנו במלחמה. לא סבב ולא מבצע. **מלחמה**. כולם אמרו שזו תהיה מלחמה ארוכה, ואומרים גם כעת - שזו מלחמת אין ברירה, צודקת מאין כמוה, מלחמת העצמאות השנייה, מלחמה רב-זירתית וחד-משמעית לקיום שלנו בארץ ישראל. וגם שהחלק הקשה עוד לפנינו. **אז מה פתאום בחירות?** רוצים לדעת מה הם לא מבינים שהציבור כולו יודע? - שאחרי שנצח במלחמה הזו, בעזרת השם, אף אחד מהם לא ישרוד את הבחור אם ככה יעשה עכשיו. לא הדיבורים שלהם נספרים – רק המעשים. והציבור לא ייתן להם לנרמל שיח שגאה ופלגנות - בטח לא בשם 'האחדות'.

"**תראי..** אני מבקש לפתור בעיות, אבל משתדל גם ללמד ולהדריך - לתת לאנשים חכות שידוגו פתרונות בעצמם.." אמרתי מבויש למחנכת בשולחן - "..את יודעת מה קורה למי שמעניק רק את הדגים? - הוא צריך לנהל גם התורים שזה ייצור". הרבה מידע המתאר תמונה מבטיח רזולוציה גבוהה ומונע טשטוש. אנשים קונים משקפיים לטובת זה - על מה ולמה קמו עלי שני אלה..? (-)

ומשהו קטן לסיום –

הנכד הגדול עלה לתורה בשבת פרשת נשא. היה שמח. בפרשה זו מופיעה גם **ברכת כהנים** ובה הברכה **יְשָׂא ה' פָּנָיו אֵלֶיךָ וְיִשָּׂם לְךָ שְׁלוֹם** שמשמעה רב פנים, ועיקרה מחילת עוונות - כי בני אדם לא מושלמים. אבל כדי שתתקיים הברכה באמת, ונוכל להנות מהשלום, לפחות בתוכנו, יש להפסיק לייצר עוונות חדשים. **די לשנאה**.

ובבניין הארץ ננוחם –

דן חנוך.